



bezoek tentoonstelling Museum van Deinze en de Leiestreek

Emile Claus,

Prins van het luminisme

zaterdagvoormiddag 30 nov 2024



Op de geboortedag van Emile Claus, de belangrijkste impressionist van ons land, start in het Museum van Deinze en de Leiestreek de prestigieuze tentoonstelling "Emile Claus. Prins van het luminisme" die de tientallen topwerken van de kunstenaar samenbrengt. De titel van de tentoonstelling is geïnspireerd op een publicatie van Alice Sauton uit 1946. Uit alle periodes van zijn oeuvre worden de mooiste schilderijen getoond, mede dankzij de uitzonderlijke samenwerking met het Museum voor Schone Kunsten van Gent én via belangrijke bruiklenen uit diverse publieke en private collecties.

Wanneer: Zaterdagvoormiddag 30 november 2024 Uur: 10u50 ter plaatse ! Zorg dat je goed op tijd

Vertrekplaats:

-wie met de auto/fiets komt: 10u50, Museum Deinze & Leiestreek, Lucien Matthyslaan 3/5, 9800 Deinze

-wie met de trein komt : 9u50 verzamelen in het station Gent-St.Pieters, aan Starbucks, om samen de trein te nemen

Prijs : toegang museum + rondleiding

€ 18 p.p. voor leden én partners zonder museumpas, niet-leden betalen 22€ p.p

€ 6 p.p. voor leden én partners mét museumpas, niet-leden betalen 10 p.p,

De museumpas MOET ter plekke getoond worden, zo niet wordt er € 12 bijbetaald

Treinvervoer naar Deinze (zelf regelen, NIET aan Femma betalen !) : ZELF (weekend)biljet kopen

Inschrijven via de website: <https://femmasintcoleta.be>

hier kan je ook meegeven of je op eigen kracht naar Deinze gaat of dat je kiest om gezamenlijk met de groep de trein te nemen.

Overschrijven: rekeningnummer van Femma Sint-Coleta: BE64 8915 8406 0652 met

vermelding : Emile Claus + aantal personen